

1. Med nat-tens før-ste sor-te skær på him-lens hø-je ta-ge gir

da-gens lys og sol-skins-vejr sit op-holds-pas til -

ba-ge og so-len bli-ver nat-te-blind i nat-tens ble-ge

må-ne-skin i ly-set af en stjer-ne.



Et lysglimt fra det fjerne berører vores jord og når vi ser en stjerne så håber vi og tror at vi har knyttet bånd mit navn i dit dit ansigt mod mit min næste i min hånd



1. Med nattens første sorte skær på himlens høje tage gir dagens lys og solskinsvejr sit opholdspas tilbage Og solen bliver natteblind i nattens blege måneskin i lyset af en stjerne

2. Og hjerteslaget synker ned bag dagens høje bjerge og tanker skubbes blidt af sted på eftertankens færge og man kan høre græsset gro mens hele jorden går til ro i lyset af en stjerne

3. Gud, giv os drømmene i nat i himlens lyse tone vær tæt ved dem der er forladt i ensomhedens zone Gå med os på den vej vi tar lad altid himlen ligge klar i lyset af en stjerne

4. Tak for endnu en dejlig dag hvor verden blev lidt større hvor kærlighedens hjerteslag slog hul og ville røre de kolde hjerters indlandsis de bange hjerters grå forlis i lyset af en stjerne

5. Med dagens sidste lyse skær på himlens røde tage gir jorden slip på dagen her og læner sig tilbage I morgen vågner alting op og drømmene får ånd og krop i lyset af en stjerne

Tekst: Arne Andreasen, 2000
Musik: Jens Nielsen, 2000